

Kamperen in Europa

Deze rubriek bevat aanbevelingen van leden over kampeertreintjes in het buitenland. Indien het terrein beschikt over een internetadres vermelden wij het tevens in het totaaloverzicht op www.ntkc.nl > ledensite > kamperen > in het buitenland.

Spanje

Afgelopen jaar hebben we op een bijzonder leuk terrein in de Pyreneeën gekampeerd, Lo Closo. Het wordt al zo'n 20 jaar gerund door Jaco en Franka. Op hun website omschrijven zij het zelf als volgt:

Lo Closo: vakantieverblijf in de Spaanse bergen

In de Spaanse Pyreneeën ten westen van Andorra, vlak bij het Parc Nacional de Aigües Tortes y Sant Maurici, vind je Lo Closo.

Lo Closo is een tot vakantieverblijf verbouwd huis met een kleine camping. In het huis hebben wij, Franka Schuur en Jaco van Noort, voor onze gasten een appartement, vier hotelkamers en een eetzaal/zitkamer met bar ingericht.

De camping heeft plaats voor veertien tenten. We verhuren bovendien twee vakantiewoningen in het dorp.

Wat is Lo Closo?

Lo Closo lijkt op de Spaanse *casas rurales*, vakantiewoningen in een landelijke omgeving.

Het ligt net buiten het authentieke dorpje Berrós Jussà op 1091 m hoogte in een stil dal.

Er komen vooral Nederlandse en Belgische gasten die van de bergen, rust en een informele sfeer houden.

Wij wonen er zelf permanent met onze kinderen Suus (1995), Joep (1997) en Tim (1999). In het hoogseizoen hebben we zo'n zestig gasten.

Het terrein is niet geschikt voor caravans.

Lo Closo, 25597 Berrós Jussà, Lleida, Spanje
E-mail jacovannoort@hotmail.com
Telefoon +34616240662
www.locloso.com

A. Wooning

Frankrijk

In 2011 hebben we een nachtje gekampeerd op camping **La Chassagne in Ronnet**, een plaatsje in de Auvergne. Een ruim opgezette camping met veel begroeiing, gelegen op een helling met onderaan een klein stroompje. De camping wordt gerund door een Nederlands echtpaar. In de oude gebouwen op de heuvel bevinden zich appartementen, het sanitair en een verblijf voor wat kleine dieren zoals ganzen en konijnen. Er is ook een klein zwembad.

Nadelen: sommige plaatsen zijn lastig te bereiken omdat je langs een steil stuk moet, en bij het beekje waar wij stonden was de grond erg hobbelig en hard door de klei. Afgezien van de gebouwen en het zwembad, die overigens vanaf enige afstand helemaal niet opvallen door de bomen en begroeiing, heeft het veel weg van een NTKC-terrein.

www.lachassagne.net

Joanne de Jonge

Tijdens de pinksterdagen werden we door kennissen uitgenodigd voor een inwijdingsfeest van hun huis in de Franche-Comté in Oost-Frankrijk. We besloten om er met ons mobiele Slee-huisje een aantal kampeerdagen aan vast te koppelen, om het voor ons onbekende gebied een beetje te verkennen.

De aanbevolen camping negeerden we, we zochten een terrein via de ECEAT-gids van biologische

boeren. Voor de zekerheid reserveerden we, de pinksterdagen zijn immers meestal druk bezet. We kwamen terecht op de **Camping Paysan le Moulin in het dorpje Gourgeon**, tot onze verrassing stonden we er alleen. De boerin vertelde ons dat ze het erg kleinschalig hielden en dat er altijd maar enkele gasten waren.

Het terrein ligt midden in landschappelijk gebied, het toiletgebouw is Frans-simpel en schoon en draait op zonne-energie. Het gebied is niet toeristisch, de Saône slingert er doorheen en geeft idyllische picknickplekken en prachtige vergezichten. Er zijn mooie kerktorens met een karakteristieke dakstijl. Alleen bij ongunstige wind hoor je op het terrein de Route Nationale en zo af en toe zijn er de geluiden van tractoren en landwerktuigen. Het hoort bij het landschap. Vanaf midden Nederland moet je er een tocht van pakweg 7 uur voor over hebben, maar dan valt er ook veel te genieten. Het adres is te vinden op de ECEAT-website.

Dries Oosterhof

Slowakije

De reis ging deze keer naar het zuiden van Slowakije, waar wij terecht kwamen op **camping Lazy, een SVR-kampeertreintje in Cerovo**. Het terrein is op een boerderij (onder meer geiten), met flink grote plaatsen. Uitstekend sanitair, prachtig landschap, in het voor- en naseizoen rustig maar in het hoogseizoen een fijne plek voor kinderen. Ontzettend leuk zijn de

twee ouderwets buiten lopende varkens (stinken niet) die ook dienen als gft-verwerker. Kinderen kunnen er paardrijden, er is een prachtige speelplek, prima sanitair, een moestuin waar je als kampeerder verse groenten kunt pakken, en er is heerlijke verse zuivel (geitenmelk, -yoghurt, -kaas) te koop. Uitermate vriendelijke tarieven (€ 13,50 voor twee personen in het hoogseizoen).

Vanaf het terrein breng je gemakkelijk een bezoek aan Boedapest en zijn er prachtige wandelingen te maken.

Tip: zonder boekje 'hoe zeg ik het in het Slowaaks' voelen wij ons wat ongemakkelijk. De lokale bevolking is overigens zeer behulpzaam en vriendelijk.

Verder: zorg voor goede banden, de weg naar het terrein is van mindere kwaliteit.

www.minicamping.eu

Mariska Schok

Baltische staten

We zijn zojuist zeven weken in Estland en Letland geweest. In de nationale parken van Estland zijn veel (gratis!) schitterende kampeertreinen, voorzien van een schoon toilet en een kampvuurplek, met hout. Zie voor Estland: <http://www.visitestonia.com/en/holiday-destinations/national-parks>.

Op hun webiste kun je lezen: Camping is probably the best way to get close to the beautiful nature of Estonia. You will find camp sites in the National Parks and near popular resorts. Camping is only allowed at designated camp sites within the National Parks. Outside the parks, wild camping is tolerated. Along back country roads you can find places offering a generous hot country meal at very reasonable prices. Some of these pubs also offer camping possibilities on their land.

Ook in Litouwen en Letland kun je mooie primitieve kampeertreintjes vinden in of nabij de schitterende natuurgebieden.

Hans en Machteld Kampf

Frankrijk: Camping Paysan le Moulin in het dorpje Gourgeon

